



Zou het zo simpel zijn?

Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap.





Zorggemeenschap.

Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies wat we bedoelen. Samen leven op een zo aangenaam mogelijke manier voor iedereen. Met de zorggemeenschap streven wij hetzelfde na voor kwetsbare mensen. De zorggemeenschap die ons voor ogen staat, gaat uit van een samenleving die zich mét en vóór elkaar inzet voor goede zorg.

De **ZORG**, dat ben **IK**, dat ben **JIJ**, dat zijn **WIJ**.

Dat is zorggemeenschap. Dat is waar het om draait.





Vertrouwd en dichtbij.

Kwetsbare mensen, zoals onze cliënten, zijn voor een deel aangewezen op hulp en ondersteuning van anderen. Naaste familie, vrienden en kennissen staan het dichtst bij hen. Door er voor de cliënten te zijn maken zij hun leven vaak een stuk aangenamer. Thuis, in het verpleeghuis of in het woonzorgcentrum. Ook vrijwilligers, mensen uit de buurt, kunnen met wat tijd en aandacht veel voor cliënten betekenen. Onze medewerkers sluiten hierbij aan met professionele en persoonlijke zorg. Op deze manier wordt de zorg iets van ons samen, vertrouwd en dichtbij.

“Ik heb meer plezier gekregen in mijn werk.”

Fatima Vallensis

Beroepskracht



‘Werken in de zorg is mijn lust en mijn leven. Sinds we bewuster zijn gaan luisteren naar wat de cliënt echt wil, is het werk er een stuk leuker op geworden. Alleen al de gesprekken die je met ze hebt en dat je daar tijd voor hebt! En dan de samenwerking met de familie en de vrijwilligers, die is er ook steeds beter op geworden. Je raakt op elkaar ingespeeld en dat merk je.’

‘Met elkaar het leven voor cliënten een beetje aangenamer maken, zoveel mogelijk zoals zij dat willen, dat is het mooiste wat er is. Als dat lukt en je ziet hoe er een zorggemeenschap ontstaat, dat is geweldig. Daar doe je het eigenlijk voor.’



Ontmoeten, dialoog, samenwerken.

Wanneer de wederzijdse betrokkenheid groeit, nemen mensen ook steeds meer verantwoordelijkheid. Voor zichzelf en voor elkaar. Daarom besteden we veel aandacht aan ontmoeting, dialoog en samenwerken. Dat is het vertrekpunt voor een goed samenspel. Op die manier bouwen cliënten, mensen uit de naaste omgeving van de cliënt, vrijwilligers en beroepskrachten samen aan de zorggemeenschap die ons voor ogen staat.



**“Ik stond altijd
klaar voor mijn
kinderen.
Gelukkig zij nu
ook voor mij...”**

Dhr. Van Garderen
Clïënt



‘Vroeger was ik automonteur, chauffeur en kraanmachinist, maar intussen ben ik beperkt geworden in mijn mogelijkheden en dat is flink balen.’

‘Ik doe juist graag zelf van alles en nog wat. Ik ken hier veel mensen en knoop graag een praatje aan. Dan ben je even bezig en je helpt er nog mensen mee ook. Andere dingen lukken nu wat minder. Gelukkig komen de kinderen geregeld langs. Dat vind ik gezellig en zij ook. Ze helpen mij een handje als het nodig is. Ze zijn goed voor me en daar ben ik blij om! Medewerkers en vrijwilligers luisteren echt naar me. Samen maken we er het beste van.’



Een zo goed mogelijk leven.

De visie op zorg is de laatste jaren erg veranderd. Lange tijd stonden verpleegkundige zorg en medische behandeling voorop. In onze zorggemeenschap krijgen die natuurlijk nog alle aandacht, maar daar draait niet alles om. Het gaat om een 'zo goed mogelijk leven'. Een leven waar de cliënt zélf de zeggenschap over heeft. Waar **JIJ**, **IK** en **WIJ** een belangrijke bijdrage aan mogen leveren.



**“Waarom Facebook
als je ook mensen
face to face kunt
helpen.”**

Jeffrey Conzalis

Vrijwilliger



‘Ik werk in een echte mannenwereld. Hier help ik met het ontbijt. Ik dek tafels, ruim af en zet koffie. Vrouwendingen, zeg maar. En ik heb het helemaal naar mijn zin.’

‘Behoorlijk wat uurtjes in de week kun je me vinden in de woonkamer bij ‘mijn’ mensen. We hebben het gezellig. Als ik een keer niet kan, mis ik het echt, dus ik doe er alles aan om er iedere week te zijn. In de zorg werk je met mensen, mensen die wat hulp kunnen gebruiken. Ik help ze en dat doet mij goed. Gisteren zei iemand hier: de zorg dat ben ik, net zo goed als jij, we zijn het dus samen. Mooi hè?!’

Zorgen is elkaar houvast bieden.

Zorgorganisaties zijn vaak vooral gericht op het zorgen vóór cliënten. Met de zorggemeenschap kiezen wij voor een andere benadering. Onze beroepskrachten en vrijwilligers bieden de cliënt hulp en ondersteuning aan. Dat vragen wij ook van zijn of haar naaste omgeving. Zodat de cliënt met eigen inzet een 'goed leven' kan leiden. Samen verantwoordelijk en samen sterk.

Wij hebben te maken met een toenemende vraag naar zorg en budgetten waar fors in wordt gesneden. Het wordt moeilijker om voldoende deskundige medewerkers te vinden. En toch willen wij de hulp en ondersteuning voor onze cliënten op een hoog peil houden. Met de zorggemeenschap die ons voor ogen staat kunnen wij daar samen voor zorgen.





**“Continu met zijn
allen bezig zijn
de best denkbare
zorg te realiseren.”**



Petra Hoogstraten
Leidinggevende



De partners die elkaar in deze visie hebben gevonden, geven op eigen wijze en in eigen tempo uitvoering aan de 'Ik, Jij, Wij - Zorg' in een veranderende samenleving. Wij leren veel van elkaar en delen ervaringen. Anderen proberen wij ook enthousiast te maken voor onze visie. Omdat wij oprecht geloven dat de

zorggemeenschap staat voor zorg waar deze tijd om vraagt. Waarmee cliënten werkelijk uitzicht hebben op een zo goed mogelijk leven.

ZORG, dat ben **IK**, dat ben **JIJ**, dat zijn **WIJ**.



Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door:

